

From: Kapel van Amelgem
Sent: Wednesday, 8 September 2021 18:41
To: Kapel van Amelgem
Subject: Kapel, in de tussentijd, 2021.09.08 feestdag

Lieve mensen,

De trouwe bezoekers van onze website weten het al iets langer: nu zondag (12.09) is het tijd voor de jaarlijkse viering van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.

Dat is een eerbetoon aan de geboorte van de Moeder Gods en dus in feite ook een eerbetoon aan Sint Anna, de moeder van Maria.

De **feestdag Onze Lieve Vrouw Geboorte valt vandaag, op 8 september** – “de eerste bronnen die de viering van Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw”, volgens <https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Geboorte>. Het feest wordt sinds mensenheugenis gevierd in Amelgem, van in de tijd dat het kerkje van Amelgem de enige kerk was in de omstreken. Het groeide uit tot een ommeegang met processie.

De processie met ronddragen van beeld is misschien een beetje uit de mode gegaan, maar toch komt Amelgem er feestelijk uit met de misviering om 14h30 en aansluitend een drankje zeer vriendelijk aangeboden door de burens van het Amelhof! Misschien een kans om onze kapel nog eens op te zoeken? Het wordt droog naar het schijnt.

Misviering ter gelegenheid van het Feest van Maria Geboorte

In september vieren we ieder jaar het feest van Maria Geboorte
ter ere van de geboorte Moeder Gods in de Kapel van Amelgem.

Zondag 12 september 2021, 14h30

Tot binnenkort,



Kapel van Amelgem

www.kapelvanamelgem.be

Als u liever geen mailtjes meer ontvangt, graag dan een seintje aan info@kapelvanamelgem.be