

From: info@kapelvanamelgem.be
Sent: Sunday, 4 September 2022 22:26
To: 'Kapel van Amelgem'
Subject: Kapel, in de tussentijd, 2022.09.11 feestdag

Lieve mensen,

Hoe zit het ook alweer in onze geliefde kapel?

De restauratiewerken.

Er is jawel een berg werk verzet.

Onze eerste steen "André" – weet u nog, de nieuwe eiken blok waaraan we onze 415-jaar oude bronzen klok gaan ophangen – werd samen met het al even oude smeedwerk in de deskundige handen van de Technische School van Londerzeel gegeven. Met de grootste precisie werden nieuwe riemen gelast en de oude smeedijzeren luidas werd ingewerkt.

Het gerestaureerde smeedwerk van zowel de luidstoel als de topkruisen wordt binnenkort in handen gegeven van de steenbewerker die deze elementen gaat inwerken in de nieuwe klokkentoren. Hiertoe werd een bezoek gebracht aan de steengroeve, er zijn immers nieuwe stenen nodig voor de reconstructie van onze klokkentoren. Met wat geluk wordt het nieuw torentje er dit jaar nog op geplaatst.



Het boek.

Ons aller Lea, bekend van [Lea's Atelier](#) op onze website, gevierd tekenares, werkte samen met Jan Lagae: ze toverden zowaar een heel boek uit hun pennenzak, eentje dat de moeite is om te hebben en houden want alle kerken en kapellen van Meise kregen hierin een plaats.

Dit boek is vanaf volgende week beschikbaar, weliswaar aan een zacht prijsje maar weet dat de volledige opbrengst van het boek zeer gul geschonken wordt door Jean en Lea aan de restauratie van onze kapel!

De ommeegang en jaarlijkse viering van Maria Geboorte



Lieve mensen, het is een traditie van echt vele honderden en honderden jaren... massa's generaties na mekaar; men viert op 8 september de geboorte van Maria, de moeder van Jezus Christus.
Dit jaar wordt dit feest gevierd op zondag 11 september om 14h30 in de kapel van Amelgem.

Oppem is van plan om de jaarlijkse oude ommegang nieuw leven in te blazen! Wie verzamelt er mee aan de kerk van Oppem, om door de velden zoals weleer af te zakken naar Amelgem? Het decor is nog steeds hetzelfde. Wij vertrekken in processiestijl om 13h30 aan de kerk van Oppem.

Na de misviering volgt de jaarlijkse receptie met lekker drankje bij de burens van het Amelhof. Het eerste drankje wordt u gratis aangeboden. Het boek van Lea is hopelijk dan net van de drukpersen gerold!

Tot zondag?



Kapel van Amelgem

www.kapelvanamelgem.be

Als u liever geen mailtjes meer ontvangt, graag dan een seintje aan info@kapelvanamelgem.be